

Orde van dienst voor de ochtenddienst op 11 januari 2024 om 9:30 uur.

Thema van de dienst: ""

Predikant: Ds. Anita Akkerman
Organist: Dhr. Klaas van der Kolk
Ouderling van dienst: Dinanda van den Berg-Pluimers
1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkelijk beheer
3^e collecte: Rente en aflossing
Nevendiensten: St. Het Vergeten Kind



**Welkom in de
Koepelkerk**

6e zondag na Epifanie

Welkom en mededelingen

Intochtslied: NLB 100: 1, 2, 3, 4. Juich Gode toe, bazuin en zing

1. Juich Gode toe, bazuin en zing.
Treed nader tot gij Hem omringt,
gij aarde alom, zijn rijkdom, zult voor de Heer dienstvaardig zijn.
2. Roep uit met blijdschap: 'God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt en als beminden weidt en voedt.'
3. Treed statig binnen door de poort.
Hier staat zijn troon,
hier woont zijn Woord.
Hef hier voor God uw lofzang aan:
Gebenedijd zijn grote naam.
4. Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht
ervaart zijn trouw.

Stil gebed, Votum en groet

Lied: ELB 501: 1, 2, 3. Vrede van God.

1. Vrede van God, de vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
2. In Jezus' Naam, in Jezus' Naam,
In Jezus' Naam geef ik jou
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
3. Heilige Geest, de heilige Geest.
De heilige Geest zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.

Kyriegebed

Glorialied: Aan U, Vader, alle glorie (Liefste Lied van Overzee deel 1: 1, Praise my soul, melodie: Nieuwe Liedboek 103 c)

1. Aan U, vader, alle glorie
om het lichten van uw trouw,
die met vrede uit de hoge
onze aarde nieuw bedauwt.
U de ere, U de glorie,
zon die ons in leven houdt.
2. Om de Zoon U alle glorie,
woord van eer ons toegezegd.
Vleesgeworden vriend en naaste,
ons tot brood voor onderweg.
U de ere, U de glorie,
woord op onze tong gelegd.

3. Door de Geest U alle glorie,
die als lofzang in ons leeft
en als nieuwe wind de aarde
eenmaal haar gelaat hergeeft.
U de ere, U de glorie,
adem die in mensen leeft.

Gebed voor de opening van het Woord

Lezing: Joh. 1: 29-34

[29] De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en hij zei: 'Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. [30] Hij is het over wie ik zei: "Na mij komt iemand die meer is dan ik, want hij was er vóór mij." [31] Ook ik wist niet wie hij was, maar ik kwam met water dopen opdat hij aan Israëel geopenbaard zou worden.' [32] En Johannes getuigde: 'Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen, en hij bleef op hem rusten. [33] Nog wist ik niet wie hij was, maar hij die mij gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen mij: "Wanneer je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de heilige Geest." [34] En dat heb ik gezien, en ik getuig dat hij de Zoon van God is.'

Lied: NLB 912: 1, 3, 5.

1. Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.
3. Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.
5. Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw heilige Geest er woon'.

Lezing: 1 Petrus 4: 10-11

[10] Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. [11] Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt, voor eeuwig. Amen.

Lied: NLB 912: 6.

6. Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

Uitleg en verkondiging

Orgelspel

Lied: Woon in mijn dromen (Liefste Lied van Overzee, deel 1: 54, 1, 2, 3, 4
Be thou my vision, Ierse melodie)

1. Woon in mijn dromen, in al wat ik ben,
want niets is mij liever, geen mens die ik ken
mijn diepste gedachte bij dag en bij nacht,
het licht, waar ik wakend en slapend op wacht
2. Wees Gij mijn wijsheid, mijn waarheid, mijn woord.
Met U wil ik gaan, wijs mij uw lichtend spoor,
Als vader, als moeder, met mij kind aan huis,
Bewoon dan mijn wezen en wordt mijn tehuis.
3. Wees mijn bescherming, de bron van mijn kracht,
Mijn enige wapen, mijn weerwoord bij nacht,
Mijn schuilplaats en haven, mijn veilige wal,
Gij, die voor mij strijdt en mij thuisbrengen zal.
4. Ik vraag geen schatten en roem gaat voorbij,
Een leven lang weet ik uw erfdeel voor mij.
In U is toch alles wat waarde bevat?
Wees Gij dan mijn rijkdom, mijn hemelse schat.

Voorbeden, Stil gebed, Onze vader.

Slotlied: NLB 425: 1. Vervuld van uw zegen

1. Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Zegen gevolgd door gezongen amen

NLB 431c: 1.

1. Amen, amen, amen.

Orgelspel