

Liturgie voor de ochtenddienst op 22 januari 2023

Thema : Een uitgestoken hand

Predikant : Ds. E.P. van der Veen

Organist : Klaas van der Kolk

Welkom en mededelingen

Intochtspalm 146: 1, 3

1 Zing, mijn ziel, voor God uw Here,
zing die u het leven geeft.

Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
zing voor Hem zo lang gij leeft.

Ziel, gij zijt geboren tot
zingen voor den Heer uw God.

3 Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
heil die God ter hulpe riep.

Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
God is trouw aan wat Hij schiep.

Wat in hemel, zee of aard
woont, is in zijn hand bewaard.

Berichten uit gemeente

Stil gebed

Aanvangswoord en groet

Gebed om ontferming

Glorialied: Evangelische Liedbundel 166: 1

1 Vader, U loven wij, Gij hebt ons lot in uw handen,
laat dan uw Geest als een oplaaiend vuur in ons branden,
stralende zon,
van onze liefde de bron,
de toekomst ligt in uw handen.

Woorden voor ons leven: Geef vrede door van hand tot hand

Gebed om Heilige Geest

Kinderlied: Evangelische Liedbundel 398: 1, 3, 5

1 Handen heb je om te geven
van je eigen overvloed,
en een hart om te vergeven
wat een ander jou misdoet.
refrein

Open uw oren om te horen
open uw hart voor alleman.

3 Schouders heb je om te dragen
zorg en pijn van alleman
en een hart om te aanvaarden
wat een ander beter kan.
refrein

Open uw oren om te horen
open uw hart voor alleman.

5 Oren heb je om te horen
naar de mens die vrede is
en een hart om te geloven
in zijn God die liefde is.

refrein
Open uw oren om te horen
open uw hart voor alleman.

Lezing: Genesis 8: 6 – 9

6Na verloop van veertig dagen deed Noach het venster dat hij in de ark had aangebracht open 7en liet een raaf los. Deze bleef heen en weer vliegen totdat de aarde droog was. 8Vervolgens liet hij een duif los om te zien of het water op het land verder gedaald was. 9Maar de duif kon nergens een plekje vinden waar ze kon neerstrijken om te rusten en kwam bij hem terug in de ark, want overal op de aarde was nog water. Hij stak zijn hand uit, pakte haar en nam haar weer bij zich in de ark.

Psalm 84: 6

6 Want God onze Heer die ons mild
bestraalt als zon, beschermt als schild,
zal in genade ons verhogen.
Zijn hand onthoudt het goede niet
aan wie oprecht Hem hulde biedt
en eerlijk wandelt voor zijn ogen.
Heer, die het al in handen houdt,
welzalig die op U vertrouwt.

Lezing: Marcus 1: 40 – 45

40Er kwam iemand naar Hem toe die door een huidziekte onrein was; hij smeekte Hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieën viel: 'Als U wilt, kunt U mij rein maken.' 41Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: 'Ik wil het, word rein.' 42En meteen verdween zijn ziekte en hij was rein. 43Jezus stuurde hem weg met de ernstige waarschuwing: 44'Denk erom dat u er met niemand over praat, maar ga u aan de priester laten zien en breng als getuigenis voor de mensen het reinigingsoffer dat Mozes heeft voorgeschreven.' 45Maar toen de man vertrokken was, ging hij overal breeduit rondvertellen wat er gebeurd was, waardoor Jezus niet langer openlijk in een stad kon verschijnen, maar op eenzame plaatsen buiten de steden moest blijven. Toch bleven de mensen van alle kanten naar Hem toe komen.

Lied 512: 1, 2, 3, 4, 5

1 O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in 't oor,
uw naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor;

2 uw naam die onze wonden heelt
en ons met manna spijst,
die onze dood en zonde deelt
en onze vrees verdrijft.

3 Mijn herder en mijn held, mijn vriend,
mijn koning en profeet,
mijn priester die mijn schuld ontbindt,
mijn weg waarop ik treed;

4 al wat ik doe, al wat ik wil,
het is te zwak, te koud,
maar sterk en vurig wordt mijn ziel
wanneer zij U aanschouwt.

5 Zolang Gij nog onzichtbaar zijt,
een zon diep in de nacht,
roep ik uw nadering reeds uit
omdat ik U verwacht.

Uitleg en verkondiging: Een uitgestoken hand

Lied 837: 1, 4

1 Iedereen zoekt U, jong of oud,
speurend langs allerlei wegen:
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd –
Meester, waar kom ik U tegen?
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,
moe van onszelf en zonder kracht,
dorstend naar liefde en zegen.

4 Koning, uw rijk is zo nabij -
open mijn ogen en oren!
Onrustig is mijn hart in mij,
totdat het nieuw wordt geboren.
Daarom zoekt U elk mensenkind.
Zoek, herder, mij, opdat ik vind
en steeds meer bij U zal horen.

Voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Slotlied 1005: 1, 4, 5

1 Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

4 Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats door U gebouwd.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

5 Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Zegen, beantwoord met lied 418: 3

3 Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.