

Kerkdienst Smilde, 6 juni

Thema: Geloof, zichtbaar maken

Voorganger: Ds. G. Olde

Organist: Sander ter Veen

Bevestiging van mevr. Grietje Kruizinga- Kamphuis als ouderling met een bijzondere opdracht

Welkom/ mededelingen ouderling van dienst

Zingen: NLB 146: 1, 3 en 4

1 Zing, mijn ziel, voor God uw Here,
zing die u het leven geeft.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
zing voor Hem zolang gij leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot
zingen voor de Heer uw God.

3 Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
heil die God ter hulpe riep.
Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
God is trouw aan wat Hij schiep.
Wat in hemel, zee of aard
woont, is in zijn hand bewaard.

4 Aan wie hongert geeft Hij spijs,
aan verdrukten recht gericht.
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze,
blinden geeft Hij het gezicht.
Hij geeft de gebukten moed
en heeft lief wie zijn wil doet.

Stil gebed, aanvangswoord en groet

Gedicht: Morgenlied (door Tirza)

Als glorialied beluisteren we: Lord I stretch my hands to You

Lord I stretch my hands to You ; no other help I know.
If You should leave me all alone, where, then, shall I go?
Oh, Lord.
Lord I give my soul to You ; I seek Your care and love.
No other blessings do I need but those from You above.

Lord, I ask You : Give me faith and help me understand
And Lord when I this life shall leave, just hold me in Your hand.
Lord I stretch my hands to You ; no other help I know.
If You should leave me all alone, where, then, shall I go?
Oh, Lord, I stretch my hands to You

Berichten uit de gemeente

Gebed

We luisteren naar het kinderlied: Je bent bijzonder

Lezing Jacobus 1: 19- 27a

Vrienden, bedenk dit goed: Je moet altijd bereid zijn om naar een ander te luisteren. Maar denk eerst goed na voordat je iets terugzegt. En word vooral niet meteen kwaad. 20 Want als je kwaad bent, ga je dingen doen die God niet goed vindt. 21 Nee, blijf altijd vriendelijk. Doe alles weg wat slecht is! Doe geen verkeerde dingen meer, maar doe wat God van je vraagt. Jullie kennen Gods boodschap, en jullie weten dat je daardoor gered kunt worden. 22 Je moet niet alleen luisteren naar Gods woorden, maar ook doen wat God van je vraagt. Anders ben je verkeerd bezig. 23-24 Als je wel naar Gods woorden luistert, maar niet doet wat hij van je vraagt, dan ben je erg dom. Dan lijk je op iemand die zichzelf in een spiegel bekijkt, en daarna meteen vergeet hoe hij eruitziet. 25 Je moet je altijd laten leiden door Gods wet. Want die wet is volmaakt, en geeft je vrijheid. Je moet niet alleen maar naar Gods wet luisteren, en Gods woorden meteen weer vergeten. Nee, je moet ook doen wat God van je vraagt. Dan zul je gelukkig zijn! 26 Stel dat iemand denkt dat hij God dient. Maar hij kan zich niet beheersen, hij zegt lelijke dingen. Dan houdt hij zichzelf voor de gek. Want dan dient hij God helemaal niet. 27 Dit is de ware en zuivere manier om God, onze Vader, te dienen: Help weduwen en kinderen zonder vader in hun moeilijkheden.

Zingen Evangelisch lied 213: 1, 2 en 3

1 Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.

2 Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.

3 Ik zal Christus' licht ontsteken
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken
waar je hart naar heeft verlangd.

Verkondiging

Zingen: NLB 834: 1 en 2

1 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

2 Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

Geloofsbelijdenis: *(gelezen door Ruben)*

Ik geloof in God, die Vader is en ons de wereld schenkt.

Ik geloof dat God ons roept

om van deze wereld een thuis te maken,

een wereld zonder honger, zonder oorlog,

zonder haat, zonder vervuiling, een wereld vol goedheid,

recht en vrede voor iedereen.

Ik geloof in Jezus, de Heer, die geroepen en gezonden werd

om mens te worden met de mensen en lief en leed met ons te delen,

om zich te geven aan de mensen.

Ik geloof ook, dat de Heer ons roept en zendt

om lief en leed te delen met elkaar, om de aarde te bewaren,

om verbonden met de Heer, door zorg en pijn heen,

tot nieuw leven te verrijzen, want Hij is onze hoop en vertrouwen.

Ik geloof dat de levende Heer zijn Geest van liefde en inzet

schenkt aan alle mensen.

Ik geloof ook, dat de Heer ons roept en zendt

om van die boodschap te getuigen en in woord en daad

te werken aan zijn Rijk op aarde, opdat alle mensen broers en zusters zouden zijn, om
onze vreugde bij de Vader volkomen te

maken en verenigd te worden in Zijn vrede. Amen.

Presentatie van degene die in het ambt van ouderling wordt (her)bevestigd

Uitleg over het ambt van ouderling

We luisteren naar `Toegewijd aan U`

Als ik luister naar uw stem, Heer,

als ik zelf geen antwoord vind,

leg ik alles voor uw troon, Heer,

ben ik weer gewoon uw kind.

Hier ben ik, Heer,

hier ben ik, Heer, voor U.

Toegewijd aan U, Heer,

spreek, uw dienstknecht hoort,

wij richten ons op U, Heer,

vertrouwen op uw woord.

Toegewijd aan U Heer,

omdat U nooit laat gaan,

mogen wij U hier aanbidden,

verheerlijken uw naam.

Ook al dwaal ik af van U, Heer,
lijk ik ver bij U vandaan,
door uw trouw verdwaal ik nooit, Heer,
hoef ik nooit alleen te gaan.
Hier ben ik, Heer,
hier ben ik, Heer, voor U.

Toegewijd aan U, Heer,
spreek, uw dienstknecht hoort,
wij richten ons op U, Heer,
vertrouwen op uw woord.
Toegewijd aan U Heer,
omdat U nooit laat gaan,
mogen wij U hier aanbidden,
verheerlijken uw naam.

Hier ben ik, Heer,
hier ben ik, Heer, voor U,
Toegewijd aan U, Heer,
spreek, uw dienstknecht hoort,
wij richten ons op U, Heer,
vertrouwen op uw woord.
Toegewijd aan U Heer,
omdat U nooit laat gaan,
mogen wij U hier aanbidden,
verheerlijken uw naam.
mogen wij U hier aanbidden,
verheerlijken uw naam.

Gelofte en verbintenis van de ambtsdrager die haar dienst voortzet of hervat

Gebed en zegen - handdruk en felicitatie

Zingen: NLB 345: 1 en 2

1 Gij hebt uw woord gegeven
nog voor ik U iets vroeg,
dat is voor heel mijn leven,
ja voor de dood genoeg.
Uw woord is daad, o Vader,
werd brood in de woestijn,
werd mens en is mij nader
dan wie mijn naasten zijn.

2 Nu ik U heb gegeven
mijn woord op deze dag,
geef dat met heel mijn leven
ik daarvoor instaan mag,
dat ik het in mijn daden
waarmaak aan iedereen.
Maak zichtbaar uw genade
door mij en om mij heen.

Dank- en voorbeden – Onze Vader

Zingen: NLB 416: 1- 4

1 Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2 Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3 Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4 Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Uitzending en zegen

Na de zegen luisteren we naar: Go now in peace

Go now in peace. Never be afraid.
God will go with you each hour of every day.
Go now in faith, steadfast, strong and true.
Know He will guide you in all you do.
Go now in love, and show you believe.
Reach out to others so all the world can see.
God will be there watching from above.
Go now in peace, in faith, and in love.

1^e collecte: Diaconie

2^e collecte: Kerkelijk beheer

3^e collecte: Rente en aflossing