

Orde van dienst zondag 25-04-2021 Koepelkerk te Smilde

Lector: dhr. H.J. Blomberg

Organist: dhr. N. Meilof

Ouderling van dienst: dhr. K. Oosterkamp

- **Welkom en afkondigingen**

- Aanvangspsalmen: Psalm 98:1 en 3

1 Zingt een nieuw lied voor God den Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.

Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opheven rechterhand.

Zingt voor den Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.

Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

3 Laat heel de aard' een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.

De naam des Heren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.

Hosanna voor de grote Koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt.

- **Stil gebed - Bemoediging en groet**

- **Lied: ELB 122:1, 3 en 4**

1 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans' Jeruzalem;
een heerlijk morgen licht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!

3 Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
Wie in 't geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en duivel niet.

4 Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven, door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid.

- **Bij wijze van Leefregel: Romeinen 8:18-19;14;23-24 en 35-39 (NBV)**

18 Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. 19 De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn.....14. Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God.

..... 23Ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn., de verlossing van ons sterfelijk bestaan. 24 In deze hoop zijn we gered..... 35 Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? 36 Er staat geschreven: 'Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.' 37 Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. 38 Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, 39 hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.

- **Lied: NLB 913: 1 en 2**

1 Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

2 Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!

- **Gebed**

- **Moment voor de kinderen: ELB 462 via youtube** 'Maak een vrolijk geluid'

<https://www.youtube.com/watch?v=zhF3CLSdJdw>

Want een vrolijk geluid maakt Hem blij.
Doe je mee, want ook jij hoort erbij.
Zing en fluit! ***
Roep het uit! ***
Maak een vrolijk geluid voor de Heer.
Maak een vrolijk geluid voor de Heer.

Maak een vrolijk geluid voor de Heer,
of je bruin bent of sproetig of blond.
Maak een vrolijk geluid voor de Heer
met je hand of je voet of je mond.
Want een vrolijk geluid maakt je blij.
Ben je ziek of gezond, kom erbij!
Ook je stem ***
is van Hem. ***
Maak een vrolijk geluid voor de Heer.
Maak een vrolijk geluid voor de Heer.

Maak een vrolijk geluid voor de Heer,
of je thuis bent of buiten op straat.
Maak een vrolijk geluid voor de Heer,
met de bel van je fiets op de maat.
Want een vrolijk geluid maakt Hem blij,
dat Hij jubelt met jou en met mij.
Zing en fluit! ***
Roep het uit! ***
Maak een vrolijk geluid voor de Heer.
Maak een vrolijk geluid voor de Heer.

- **Lezing door lector: Johannes 21:1-14 (NBV)**

1Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het Meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. 2Bij het meer waren Simon Petrus en Tomas (dat betekent 'tweeling'), Natanaël uit Kana in Galilea, de zonen van Zebedeüs en nog twee andere leerlingen. 3Petrus zei: 'Ik ga vissen.' 'Wij gaan met je mee,' zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. 4Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever, al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was. 5Hij riep: 'Hebben jullie soms iets te eten?' 'Nee,' antwoordden ze. 6'Gooi het net aan stuurboord uit,' riep Jezus, 'dan lukt het wel.' Ze wierpen het net uit en er zat zo veel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. 7De leerling van wie Jezus hield zei tegen Petrus: 'Het is de Heer!' Zodra Simon Petrus dat hoorde, schortte hij zijn bovenkleed op – meer had hij niet aan – en sprong in het water. 8De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer tweehonderd el. 9Toen ze aan land kwamen zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. 10Jezus zei: 'Breng ook wat van de vis die jullie net gevangen hebben.' 11Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Het zat vol grote vissen, welgeteld honderddrieënvijftig, en toch scheurde het niet. 12Jezus zei tegen hen: 'Kom, eet iets.' Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was, ze begrepen dat het de Heer was. 13Jezus nam het brood en gaf hun ervan, en hij gaf hun ook vis. 14Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat hij uit de dood was opgestaan.

- **Lied: Opwekking 430 via youtube** 'Heer, ik prijs Uw grote naam'

<https://www.youtube.com/watch?v=8F5S3n8wjxE>

Heer, ik prijs uw grote naam.

Heel mijn hart wil ik U geven.

Want U bent de weg gegaan

die mij redding bracht en leven.

U daalde neer van uw troon
om mens te zijn.

Van de stal naar het kruis
droeg U mijn pijn.

Van het kruis naar het graf.

Uit het graf weer opgestaan.

Heer, ik prijs uw grote naam.

- **Uitleg en verkondiging**

- **Lied: NLB 634: 1 en 2**

1 U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

2 Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

- **Dankgebed en voorbeden**

- **Collectemoment**

- **Slotlied: NLB 704: 1 en 3**

1 Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

3 Lof, eer en prijs zij God
die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

- **Zegen met gezongen 'Amen', Gezang 456:3**

Amen, amen, amen
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer