

Liturgie voor de dienst op 21 februari 2021 in de Koepelkerk

Eerste zondag in de 40-dagentijd

Voorganger : Ds. G. Olde

Ouderl.v.dienst: K. Oosterkamp

Lector: Andries Oortman

Organist : Gea Hatzmann

Orgelspel

Welkom/ mededelingen ouderling van dienst

Zingen: Psalm/ NLB 91: 1 en 2

1 Heil hem wien God een plaats bereidt

in zijn verheven woning:

hij overnacht in veiligheid

bij een almachtig koning.

Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild,

mijn toevlucht en mijn veste,

op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt

voor mij altijd het beste.

2 God redt uw ziel van nood en dood,

Hij heeft u aangenomen:

een vogel, die ternauwernood

is aan de strik ontkomen.

De Heer zal over uw bestaan

zijn sterke vleugels breiden.

Hij is, in trouw u toegedaan,

uw schild en pantser beide.

Stil gebed, aanvangswoord en groet

Uit de gemeente – mededelingen

Gebed

Kinderlied: Parel in Gods hand (Evang. Lied 471)

<https://www.youtube.com/watch?v=OyEZIBDb5gM>

Weet je dat de Vader je kent
Weet je dat je van waarde bent
Weet je dat je een parel bent
Een parel in Gods hand
Een parel in Gods hand

Ze zeggen allemaal: je kan niks doen, je bent een oen.
Ze trekken altijd aan m'n paardenstaart, ik ben niks waard.
Nou heb ik weer de ranja omgegooid, ik leer het nooit.
M'n moeder luistert nooit als ik wat zeg, 'k heb altijd pech, ik ga maar weg

Weet je dat de Vader je kent
Weet je dat je van waarde bent
Weet je dat je een parel bent
Een parel in Gods hand
Een parel in Gods hand

Ik snap alweer niks van die rare som, ik ben zo dom
M'n bloes zit onder de spaghettimix, ik kan ook niks
Al noemt de hele klas me chagrijn ik mag er zijn
Al zegt m'n broertje steeds "wat stout ben jij": God houd van mij, God houdt van mij

Ik weet dat de Vader mij kent
Ik weet dat ik van waarde ben
Ik weet dat ik een parel ben
Een parel in Gods hand
Een parel in Gods hand

40-dagentijd: Ik ben er voor jou - Over de 7 werken van barmhartigheid

‘Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.’ (Mattheüs 25: 35,36)

Gedicht van Menno van der Beek `barmhartigheid`:

Hij hing op straat rond. Ik had geen idee
wat hij daar deed. Beleefd vroeg ik hem mee
en bij het eten kwam hij langzaam los
en nam hij ook het woord. Dat hebben we geweten.
Vooral bij een paar glazen mooie wijn:
Toen hij een aantal diepe dingen zei
vielen alle gesprekken op hun plaats
en zagen we de dwarsverbanden. Eindelijk.

Ik wilde iets terugdoen en ik had een jas
die ik niet nodig had en die hem iets te groot was,
maar ik heb aangedrongen en hij was zo vriendelijk
om net te doen alsof het ding hem paste.

En het werd laat. Ik zei, blijf hier logeren,
en neem de tijd met ons. We kijken morgen weer
met nieuwe ogen naar alle verhalen:
Er valt nog zoveel van elkaar te leren
Hij had het zwaar. Wat stuk was, greep hem aan
hij is er vrijwel helemaal aan onderdoor gegaan,
geen ziekte is hem onbekend gebleven
maar wat wij voor hem konden doen, dat is gedaan.
Zijn hart was vast te groot, want de regering,
het geld, de macht en andere groeperingen
hebben hem opgepakt en ergens opgesloten
waar wij dan weer geschrokken op bezoek gingen.

En toen we later weer iets van hem hoorden
toen bleek hij afgevoerd, gemarteld en vermoord;
wat konden wij nog doen? We zijn het lijk gaan halen
en hebben hem begraven. Daar zijn vrienden voor.

En later kwam er een bericht, via de tuinman, dacht ik:
dat iemand zei, doe dit voor iedereen – doe het voor mij.

Lezing Markus 1: 12- 15 en 1 Petrus 3: 18- 22

12Meteen daarna dreef de Geest hem de woestijn in. 13Veertig dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren, en engelen zorgden voor hem.

14Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. 15Dit was wat hij zei: 'De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.'

Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. Naar het lichaam werd hij gedood maar naar de geest tot leven gewekt. 19Hij is naar de geesten gegaan die gevangenzaten, om dit alles te verkondigen 20aan hen die ten tijde van Noach weigerden te gehoorzamen, toen God geduldig wachtte en de ark gebouwd werd. In de ark werden slechts enkele mensen, acht in totaal, van de watervloed gered, 21en dat water is een voorafbeelding van het water van de doop, waardoor u nu wordt gered. De doop wast niet het vuil van uw lichaam, het is een vraag aan God om een zuiver geweten. Hierom kunt u vragen dankzij de opstanding van Jezus Christus, 22die de hemel is binnengegaan en nu aan Gods rechterhand zit, terwijl de engelen, machten en krachten aan hem onderworpen zijn.

We luisteren naar Evang. Lied 399 : Ik was hongerig

<https://www.youtube.com/watch?v=qfVXz3vwKMM>

Ik was hongerig en jij gaf Mij te eten

Toen Ik dorst had bood je Mij je beker aan

En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van Mijn broeders

Zegt Jezus

Dat heb jij aan Mij gedaan

Toen Ik koud was gaf je Mij je eigen kleren

Ik was een vreemdeling jij liet Mij binnengaan

En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van Mijn broeders

Zegt Jezus

Dat heb jij aan Mij gedaan

Toen Ik ziek was ben jij mij komen helpen

Ik was gevangen jij ging niet bij Mij vandaan

En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van Mijn broeders

Zegt Jezus

Dat heb jij aan Mij gedaan

Verkondiging

Orgelspel, gevolgd door NLB 538: 1, 2 en 4

1 Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is leven van genade
buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden
die opgeschreven staan
en net als Jezus worden
die 't ons heeft voorgedaan.

2 Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is komen uit het water
en staan in de woestijn,
geen god onder de goden,
geen engel en geen dier,
een levende, een dode,
een mens in wind en vuur.

4 Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt:
de mensen niet verlaten,
Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde
de duivel wederstaan.

Dank- en voorbeden

Zingen: NLB 536: 1, 2 en 4

1 Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen in de veertig dagen;
de tien geboden en de veertig slagen,
dit hele leven dat geen leven is.

2 De schepping die voor ons gesloten was
ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen.
O zoon van David, wees met ons bewogen,
het vuur van bloed en ziel brandde tot as.

4 Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan.
Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven.
Ons is een loflied in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.

Uitzending en zegen