

Liturgie voor de ochtenddienst op 3 januari 2021 om 9:30 uur.
Thema: een geheim onthuld, als een nieuw jaar dat zich ontrold



Predikant: Ds. G. Olde
Organist: Klaas van der Kolk
Ouderling van dienst: Mw. A. Terpstra
1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkelijk beheer
3^e collecte: Rente en aflossing
Bloemendienst: Mw. B. Rietdijk-v.d. Wilden
Gebeden: Mw. Dinanda v.d. Berg-Pluimers

**Welkom in de
Koepelkerk**

Orgelspel (Klaas: graag 10 min. voor de dienst beginnen)

welkom en mededelingen ouderling van dienst

N.B. --ik heb wat liederen om te `zingen` maar dat is meer voor thuis

Zingen: Psalm/ NLB 27: 1, 4.

1. Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de Heer die mij behouden zal!
4. Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde,
zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht.
Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden
die Gij eens zeide: 'Zoek mijn aangezicht'.
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer!
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer!
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart,
ik smacht naar 't uur dat Gij U openbaart!

Stil gebed, aanvangswoord en groet

Een nieuw jaar (intro), gevolgd door

Zingen: NLB 513: 1, 2, 3, 4. God heeft het eerste woord

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.3. God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord. | <ol style="list-style-type: none">2. God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.4. God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin. |
|--|---|

Uit de gemeente - mededelingen

Gebed

Richtlijn ten leven: Efeze 6: 10-18

¹⁰Ten slotte nog dit: Blijf op de Heer vertrouwen. Hij zal jullie steunen met zijn grote macht. ¹¹Gebruik Gods wapens, en verdedig je daarmee tegen de slechte bedoelingen van de duivel. ¹²Want we vechten niet tegen mensen, maar tegen machten en krachten die over de wereld willen heersen. We vechten tegen de leiders van de duisternis, tegen de hoogste kwade machten. ¹³Pak daarom de wapens die God jullie geeft. Dan kunnen jullie je verdedigen tegen de duivel op de dag dat hij aanvalt. En dan zullen jullie zijn aanval laten mislukken.

¹⁴Jullie moeten klaarstaan voor de strijd, net als soldaten. Maar dit is de manier waarop jullie moeten vechten: Spreek altijd de waarheid, en doe altijd het goede. ¹⁵Breng aan iedereen het goede nieuws van de vrede. ¹⁶En houd altijd vast aan het geloof. Want je geloof beschermt je als een schild tegen de brandende pijlen die de duivel op je afschiet. ¹⁷Vertrouw erop dat God je zal redden, want dat vertrouwen beschermt je als een helm. En de boodschap van God is je zwaard. De heilige Geest zal je helpen om die boodschap kracht te geven.

Verhaaltje: Jezus is als ... een bolletje wol

We luisteren naar het kinderlied: Van A tot Z.

<https://www.youtube.com/watch?v=LltBkakvlOE>

Lezing Efeze 3: 1-12

Ik zit in de gevangenis omdat ik Jezus Christus dien. Ik ben gevangen genomen omdat ik de niet-Joden over Jezus vertel. Dat is de opdracht die God mij gegeven heeft. Dat weten jullie allemaal.

God is goed voor mij, ³want hij heeft aan mij zijn plan bekendgemaakt. Over dat plan heb ik eerder in deze brief al kort iets geschreven. ⁴Als jullie dat lezen, zien jullie hoe goed ik Gods plan met Christus begrijp. ⁵God heeft zijn plan eeuwenlang voor mensen verborgen gehouden. Maar nu heeft de heilige Geest het bekendgemaakt aan de heilige apostelen en de profeten.

⁶Nu weten we dat niet-Joden ook bij het volk van God horen. Nu weten we dat Joden en niet-Joden samen één christelijke kerk vormen. En dat de beloftes van God aan Israël nu gelden voor iedereen. Jezus Christus heeft dat allemaal mogelijk gemaakt! Dat is het goede nieuws waarin christenen geloven.

⁷Als dienaar van God vertel ik dat goede nieuws. Die opdracht heeft God mij gegeven, en daar geeft hij mij kracht voor. Zo goed is hij voor mij. ⁸Ik ben de onbelangrijkste van alle gelovigen, en toch heb ik die opdracht van hem ontvangen. Ik mag aan de niet-Joden vertellen dat Christus hen wil redden, en hoe onvoorstelbaar geweldig dat is.

⁹God heeft zijn plan eeuwenlang voor mensen verborgen gehouden. Maar ik mag nu aan iedereen vertellen wat God voor ons gedaan heeft. Eerst heeft hij de hemel en de aarde gemaakt, ¹⁰en nu heeft hij van Joden en niet-Joden één kerk gevormd. Alle hemelse machten kunnen daaraan zien hoe groot en bijzonder Gods wijsheid is.

¹¹God heeft dat eeuwenoude plan uitgevoerd via Jezus Christus, onze Heer. ¹²Wij geloven in Christus, en we horen bij hem. Daarom mogen we God nu alles vragen. We kunnen erop vertrouwen dat hij ons zal helpen.

Verkondiging,

Uitlopend op het voorlezen van: (s.v.p. op scherm, als ik dit ga voorlezen)
gebed toegeschreven aan pater Damiaan:

Ik vroeg om kracht

en God gaf mij moeilijkheden om mij sterk te maken

Ik vroeg om wijsheid

en God gaf me problemen om me te leren die op te lossen

Ik vroeg om voorspoed

en God gaf me hersens en spieren om mee te werken

Ik vroeg om moed

en God gaf me gevaren om te overwinnen

Ik vroeg om liefde

en God gaf me mensen met moeilijkheden om te helpen

Ik vroeg om gunsten, en God gaf me kansen

Ik kreeg niets waarom ik vroeg

Ik kreeg ALLES wat ik nodig had - U gaf het mij Amen

Orgelspel Gevolgd door

Zingen: NLB 216: 1, 3. Dit is een morgen als ooit de eerste

- | | |
|---|---|
| <p>1. Dit is een morgen
als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen,
dank voor de morgen,
beide ontspringen
nieuw aan het woord.</p> | <p>3. Dag van mijn leven,
licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen
Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen
Gods nieuwe dag.</p> |
|---|---|

Dank- en voorbeden

Collecte bij de uitgang (zie boven)

Zingen: ELB 263: 1, 4, 6. NLB 802 Door de wereld gaat een woord

- | | |
|---|--|
| <p>1. Door de wereld gaat een Woord
en het drijft de mensen voort:
"Breek uw tent op, ga op reis,
naar het land dat Ik u wijs".

Refrein
Here God wij zijn vervreemden
door te luist'ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw
ontheemden naar het nieuw
Jeruzalem.</p> | <p>4. Door de wereld gaat een lied,
tegen angsten en verdriet.
Tegen onrecht, tegen dwang
richten pelgrims hun gezang.

Refrein
Here God wij zijn vervreemden
door te luist'ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw
ontheemden naar het nieuw
Jeruzalem.</p> |
|---|--|

6. Door de wereld gaat een Woord en
het drijft de mensen voort:
"Breek uw tent op, ga op reis, naar
het land dat Ik u wijs".

Refrein

Here God wij zijn vervreemden
door te luist'ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw
ontheemden naar het nieuw
Jeruzalem.

Uitzending en zegen

1. **Amen. amen, amen.**