



Beste gemeenteleden van de Protestantse gemeente te Smilde,

Middels deze brief brengen we u op de hoogte over het volgende.

Ongeveer een jaar geleden hebben wij (Herma en Marjan) een plan aan de kerkenraad gepresenteerd.

Een plan waarvan wij denken dat jong en oud zich meer thuis gaat voelen tijdens de erediensten. Gesteund door de kerkenraad, welke het plan in het beleidsplan hebben opgenomen en het COV (Centraal Overleg Vieren) willen wij u met deze brief laten weten hoe de eredienst, en alles wat er omheen gebeurt, m.i.v. 1 november 2020 er uit gaat zien. De eredienst krijgt een vast format die ook aan gastpredikanten wordt gepresenteerd en waarvan wordt verwacht dat hij/zij zich hierin dienend opstelt t.b.v. onze Protestantse gemeente te Smilde.

#### De eredienst gaat er als volgt uitzien:

- Gastheer/-vrouw met medewerking van kinderen en jongeren.
- Lieder met elke zondag een vast format van bundels die aan bod moeten komen:
  - Een psalm
  - Een gezang
  - Een opwekkingslied
  - Een lied uit evangelische liedbundel
  - Een kinderlied in samenspraak met de leiding van de nevendienst en school
  - Een lied via YouTube; afwisselen met aanbod voor ouderen, gezinnen, jongeren, kinderen.
- Gebed: samengesteld door een gemeentelid evt. i.s.m. de predikant en voorgedragen door gemeentelid en/of predikant.
- Schriftlezing door een gemeentelid, dat doen we natuurlijk nu al, maar we willen de groep groter maken en aanvullen met bijvoorbeeld 2 gezinsleden, of een jongere/kind. En het zal elke zondag plaatsvinden.
- Overdenking van maximaal 15 minuten
- Na de overdenking muziek afwisselen met orgelspel, YouTube, piano, muzikale bijdrage van onze eigen talenten uit de gemeente (!!!)
- Dankgebed en voorbeden: een boek in de kerk leggen waarin mensen, voordat de dienst begint, kunnen aangeven waarvoor gebeden zou kunnen worden.
- Collecteren met medewerking van jongeren.
- Aandacht voor kinderen/jongeren die terug komen in de kerk.
- Slotlied met muziekinstrumenten voor de kinderen.

Het is geen grote verandering maar meer een stukje bewustwording van dat de dienst voor iedereen goed gaat voelen. Dat iedereen zich verbonden gaat voelen, of je nu jong bent of tot de ouderen behoort. Uiteindelijk is dat onze insteek: **door samen de schouders eronder te zetten, creëer je verbinding!** En niets is belangrijker dan dat.

Graag willen wij op u/jou een beroep doen. Hieronder kan u/jij aangeven aan welk onderdeel u/jij graag zou mee willen werken. Dat betekent niet dat er elke zondag iets van u/jou verwacht wordt. Alles in overleg en vele handen maken licht werk.

Met vriendelijke groet (mede namens de kerkenraad),  
Herma Boerma en Marjan Hof

---

Naam:

Adres:

Telefoonnummer:

#### Ik geef mij op als vrijwilliger voor:

gastheer/jongen/vrouw/meisje

schriftlezing voorlezen

gebed voorbereiden

collecteren

predikant helpen bij het aanleveren van passende liederen/muziek/beeldmateriaal bij het thema van de dienst

muzikale bijdrage leveren met eigen instrument/stem

Dit strookje kunt u/kun jij inleveren bij (maar je kunt natuurlijk ook bellen, appen, mailen naar):

Herma Boerma, Kanaalweg 52, [hermaboerma@gmail.com](mailto:hermaboerma@gmail.com) ; tel. 06 1034 5276

en/of Marjan Hof, Tramweg 42, [marjanhof@gmail.com](mailto:marjanhof@gmail.com) ; tel 06 4620 6377